

Preek over zondag 46

- Schildwolde, 18 november 2018
- Kees van Dusseldorp
- Doopdienst

Liturgie:

Votum en groet

Opw.733 *Tienduizend redenen*

Doopformulier 3 (pag.676)

Voor de kinderen \*\*

Doopgebed

Bediening doop

Opw.770 *Ik zal er zijn*

Gebed

Lezen: HC Zondag 46

Lezen: Mat.6:25-34

NGK 234 *Als je bidt zal Hij je geven* (Gz.39)

Preek

Ps.130:3,4

Door de kinderen

Oke4kids 44: Dank U wel voor de sterren en de maan \*\*

Geloofsbelijdenis

NGK 176:1 *'k Geloof in God de Vader die uit niets* (Gz.123:1)

Gebed

Collecte

Ps.27:6,7

Zegen

Gemeente van Christus,

De preek is gericht op Andre. Je hoeft je niet af te vragen wie dat precies is.

Beste André,

Jij hebt dat liedje vroeger ook geleerd hè? Wat we net zongen: 'als je bidt zal Hij je geven'. Je zong het altijd uit volle borst, vooral het halleluja. Maar ik denk dat je dat zojuist niet gelukt is. Want ik weet dat je er zoveel vragen bij hebt. 'Als je bidt zal Hij je geven'. Vragen die te maken met wat je allemaal hebt meegemaakt en hebt gezien. Je hebt zoveel gebeden. Dat heb je me verteld. Om genezing van je stotteren. Om bekering van je zus, die nooit meer in de kerk komt. Om een beetje ruimte van je vader, zodat je je eigen leven kon opbouwen. Om herstel voor je moeder toen die kanker kreeg. Maar je hebt nooit verhooring gezien, zei je. Integendeel, het werd allemaal alleen maar erger.

Je hebt me verteld van je teleurstellingen. Je hebt het geloof behouden, zeg je. Want God moet wel bestaan. Maar je hebt het vertrouwen verloren. Je irriteert je aan gemakkelijke uitspraken en vrome teksten. Bij dat tweede vers heb je vast je mond dichtgehouden: 'Als je mijn Vader iets wilt vragen, vraag in mijn naam, ik zal het doen.'

Je hebt erover verteld. Hoe je vrienden uit de kerk reageerden, toen je voorzichtig op vereniging iets vertelde over je twijfels en vragen. Een meisje uit de groep had juist wel ervaring met verhooring: haar moeder was genezen van kanker en zij dacht dat dat zeker ook kwam omdat er zoveel mensen voor haar gebeden hadden. En een stel vertelde helemaal enthousiast dat zij – bleek achteraf – op hetzelfde hadden gebeden of de Here hen verkering wilde geven, en dat ze elkaar toen diezelfde avond tegenkwamen. En een jongen kwam nog op de proppen met zijn ervaring, dat hij altijd zo rustig werd van het bidden. Eigenlijk werd je er alleen maar eenzamer van. Jouw ervaring is zó anders.

André, ik weet dat het je grote vraag geworden is: 'Waarom zou ik bidden en mijn verlangens voor God neerleggen? Want a. weet God al lang wat mijn wensen zijn, b. weet God ook al lang wat Hij gaat doen en c. lijkt het er niet op dat bidden iets verandert.' Ik weet, je bent wel blijven bidden. Voor het eten en voor het slapen gaan. Zelfs danken na een verenigingsavond vind je geen bezwaar, ondanks dat je wat stottert. Maar om nu te zingen: 'als je bidt, zal Hij je geven', nee dan steigert er van alles binnenin.

Weet je André, wat je probleem nog wat groter maakt? Dat niet mensen hebben gezegd dat God altijd verhoort en alles geeft wat je vraagt. Maar dat Jezus dat heeft gezegd. Hoe kan dat? Dit kun je toch kinderen niet leren? Als ze erachter komen dat het niet klopt! Of zie je het zelf verkeerd? Dan wil je dat wel eens graag horen, want je voelt wel aan: op deze manier verliest je gebedsleven z'n waarde, en wordt je geloof steeds oppervlakki-ger.

André, misschien kan ik in deze preek je verder helpen. Of liever gezegd: misschien kan je Heiland, Jezus, je verder helpen. Hij wil dat graag, daarvan ben ik overtuigd. En daar heb ik ook argumenten voor. Jezus heeft ons het Onze Vader geleerd. Niet als een soort sleutelcode om God in de gewenste beweging te zetten. Maar wel om ons te leren wat bidden is, welke opstelling daarbij past en wat je daarvan verwachten mag.

Het onderwijs van Jezus over bidden heeft mij erg geholpen. Daar wil ik je graag iets van doorgeven. Want als iemand ons kan leren bidden, is het Jezus. Zullen we samen op ontdekkingstocht gaan? Ik wil je op vier punten wijzen. Ik hoop dat je zolang kunt luisteren. Ik moet ook mijn preektijd volkrijgen, nietwaar. Maar die tijd is ook nodig om je door Jezus te laten meenemen. Om je in je gebedsleven te laten coachen door zijn voorbeeld, door zijn onderwijs, door zijn Geest.

### **Bidden leer je van Jezus. Hij neemt je mee met**

- **zijn kennis**
- **zijn liefde**
- **zijn wijsheid**
- **zijn kracht**

\*\* Bidden leer je van Jezus. Hij neemt je mee met zijn kennis.

André, ik blijf je maar even op die manier aanspreken, dat praat wel gemakkelijk. Misschien heet je wel anders. Vroeger heb ik wel eens wat zitten programmeren. Je weet wel: een stukje software schrijven voor de computer. Dat kwam toen nog heel precies. Als je het programma liet lopen, kreeg je de eerste keren veel foutmeldingen. Je was een komma vergeten of zo. Eén van de foutmeldingen heette: Error: type mismatch. Dat betekende dat de computer een ander type informatie verwachtte dan die kreeg. Hij verwachtte bv een getal en kreeg een woord. Of hij verwachtte een ja/nee en kreeg een getal. Die aanduiding: 'Error: type mismatch' heb ik sindsdien wel vaker gebruikt, ook tussen mensen: je krijgt een antwoord van een heel ander type dan je verwacht. Twee mensen praten volstrekt langs elkaar heen. Zegt de één: ik heb altijd last van de herfst. Vaak zo nat en zoveel wind. Zegt de ander: ja, mooi hè die storm, morgen gaat het nog harder waaien. Error: type mismatch.

Zou het kunnen zijn, dat je hiervan ook last hebt in je gebed? Dat je niet helemaal op dezelfde golflengte zit als je Vader in de hemel, omdat bidden voor jou iets heel anders is dan voor Hem? Laat ik het zo zeggen: voor veel christenen lijkt het gebed iets zakelijks te hebben. In het bidden leg je je wensen en verlangens aan God voor. En dat is echt niet altijd egoïstisch. Dat kan ook voorbede zijn voor heel veel mensen. En in je gebed zit uiteraard ook danken. God bedanken voor kracht, voor mooie dingen, voor een dag, voor het eten enz. Maar ook in bedanken ligt snel iets zakelijks. Iemand, in dit geval God, heeft je een dienst verleend, waar je blij mee bent en waarvoor je hem bedankt. Daar heeft Hij toch ook recht op. Maar op welke golflengte stemt God af als jij aan het bidden bent?

Stel dat ik jou straks ontmoet in de hal, en ik zeg tegen je: 'Hé André, bedankt voor je mailtje van de week. Heb je zin om vanavond langs te komen? Ik wil je eigenlijk advies vragen over mijn printer. En als je dan komt, zou je dan gelijk even wat lekkers van de snackbar kunnen meenemen? Je weet wel wat we lekker vinden. Als je het even wilt voorschieten, want ik heb op dit moment geen geld op zak. Dat betaal ik natuurlijk weer terug.' Wat voel je dan? Dan mis je persoonlijke. Je mist dat ik echte belangstelling voor je heb. Je hebt het gevoel dat je bezoeking vanavond vooral voor mijn belangen goed is. Ik probeer dingen van je gedaan te krijgen en wil je ook graag tevreden stellen. Maar dat ik het heerlijk vind om je te zien en te spreken en gewoon een goede ontmoeting te hebben,

dat hoor je niet. Ons contact heeft dat zakelijke van geven en vragen, ontvangen en bedanken. Je voelt je dan als mens niet gezien, maar gebruikt. En misschien ken ik je niet eens, zoals je echt bent.

André, kijk eens eerlijk naar je gebeden. Herken je het beeld? Danken en bidden, het heeft een plek. Maar heb je echt belangstelling voor degene tot wie jij je richt? Kan het zijn dat God voor jou vooral een soort hoge instantie is? Een Iets? En dat je minder beseft tot Wie je je richt? Heb je al eens echt kennismemaakt met je Vader in de hemel?

Jezus zegt: begin je gebed met: 'Onze Vader in de hemel'. Niet dat je elk gebed persé met die woorden moet beginnen. Maar Jezus helpt je daarmee om in je bidden als eerste je hart te richten op de persoon die je benadert. Je mag Hem Vader noemen. Wat is dat een bijzondere aanspraak, als je er goed bij nadenkt! 'Abba, Vader'. Eigenlijk kan alleen Jezus dat met recht heel zeggen. Dat vind je in de bijbel terug. In het Oude Testament kom je het woord Vader wel eens tegen voor God. Maar niet vaak. Meestal gebruikte men andere woorden. Maar als Jezus komt, is het Vader voor en Vader na. Mijn Vader, jullie Vader, onze Vader. Jezus kende de Vader. Wist over Wie Hij sprak. En sprak met zoveel liefde over Hem! Met die kennis van Jezus mag jij meebidden. Jezus heeft zoveel verteld en laten zien over zijn Vader, dat jij Hem ook kunt kennen als je Vader. In je gebed heb je het niet tot iets, maar spreek je tot Iemand.

Abraham Kuyper scheef dat 100 jaar geleden al eens: bidden is niet een toespraak houden voor een luisteraar. Bidden is niet mediteren door te luisteren naar jezelf. Bidden is ook geen demonstratie van je geloof voor een groot of klein publiek. In je bidden richt je je tot God, die je kent en aanroept als je hemelse Vader. Zo leert Jezus je bidden. Hij neemt je mee met zijn kennis. 'Vader in de hemel'.

\*\* Bidden leer je van Jezus. Hij neemt je mee met zijn liefde.

Beste André, het kan zijn dat je mijn eerste punt een beetje vanzelfsprekend vindt. Misschien wel ontdekkend, dat zou mooi zijn, maar je hebt het vast wel eens vaker gehoord. Oké, dan is het tijd om ook de volgende stap te zetten. Bidden is dus meer dan vragen en begint ook ergens anders dan bij onze wensen. Vanuit God gezien, heeft het gebed als eerste een andere betekenis. Het heeft te maken met contact. Voor Hem is bidden veel persoonlijker. Hij ziet en hoort een mens, die graag bij Hem wil zijn. Bidden is in contact zijn met de Vader. Even bij Hem zijn.

Weet je in hoeveel psalmen we dat lezen? Laat ik als voorbeeld nemen Ps.84. Misschien klinken de berijmde regels je bekend in de oren: 'o God, U weet hoe ik begeer bij U te wonen in uw hoven.' 'Laat mij bij u zo thuis zijn, Heer. Want daar is vrede; ik begeer bij U te zijn, mijn God en Koning.' Zulke woorden roepen bij veel christenen een verlangen op. Bij God zijn. Maar tegelijk weten veel gelovigen ook niet precies wat ze zoeken en waar dat over gaat. Bij God zijn, in contact met God zijn, in zijn aanwezigheid. Dat is de werkelijkheid als je bidt. Voor alle duidelijkheid: je bent niet alleen bij God op de momenten dat je bidt. Maar bidden is wel een activiteit waarin je heel bewust Gods nabijheid zoekt. Ik kwam wel een treffende uitdrukking tegen die dat een beetje beschrijft: Vraag eerst *naar* God, voordat je iets vraagt *van* God. Begrijp je wat ik bedoel? Bidden is in de eerste plaats: bij je hemelse Vader komen. Ervan genieten dat je in zijn nabijheid bent. Daar is

het goed. Ik denk eigenlijk dat het woord 'in de hemel', daar ook een beetje voor bedoeld is. 'Onze Vader in de hemel'. Niet alleen als contrast met je vader op aarde. Maar ook als typering hoe hemels het is om bij die Vader te zijn.

André, je weet: bidden is een opdracht. Maar voor alles is het een voorrecht. In de liefde van Jezus ligt besloten dat je tot de Vader mag naderen. Dat je bij Hem mag zijn en Hij bij jou is. Praktisch vraagt dit erom dat je voldoende rust en concentratie zoekt als je bidt. Niet gauw even tussendoor. Als twee mensen die elkaar in het voorbijgaan even een paar opmerkingen toegooien liefst dwars de straat over, kun je thuis niet zeggen: ik heb die-en-die nog gesproken. Als een man en vrouw door middel van briefjes de huishouding, de agenda en de boodschappen met elkaar regelen, hebben ze nog niet een goed huwelijk. Er geen ontmoeting. Voor ontmoeting is rust en concentratie nodig. Bij elkaar zijn. Ook voor de ontmoeting met God.

Je kunt jezelf daar bij helpen daar even een moment stil te zijn, voordat je met je gebed begint. Een moment om te beseffen wie God is, en wie jezelf bent. Je kunt jezelf ook helpen door je bidden hardop te doen, ook als je alleen bent. Klinkt misschien wat vreemd, maar je zult merken dat er iets mee verandert. De vertrouwelijkheid neemt toe. Het besef dat je bij je hemelse Vader bent. In de liefde van Jezus Christus. Vergis je trouwens niet: die vertrouwelijkheid is geen lievigheid. Het sluit een diep respect voor de Vader in. Het roept eerbied op. En tegelijk is het iets fijns. Iets waarnaar je kunt verlangen. Blijf bij je Vader komen, ook als bidden haast niet lukt. Omdat de pijn in je hart te sterk is. Je boosheid te groot. Je teleurstelling te zwaar. Je onrust te heftig. Al zou je niet verder komen dan: 'Vader in de hemel'. Of: 'Heer ik kom tot U'. En vervolgens een hele poos niets. Dan ben je bij je Vader in de hemel. Zo leert Jezus je bidden. Hij neemt je mee met liefde. Je bent even thuis geweest.

\*\* Bidden leer je van Jezus. Hij neemt je mee met zijn wijsheid.

Beste André, mag ik even terugkijken? Hoe gaat de route van onze tocht? Je probleem was: heeft bidden wel zin? Je hebt nog nooit verhooring gezien, integendeel. Het lijkt er niet op dat God je wensen en je vragen vervult. Waarom zou je nog bidden? Maar ja, Jezus' uitspraken klinken toch wel heel stellig: 'Als je bidt, zal Hij je geven.' Hoe zit dat nu?

We hebben gezien: de relatie met God is niet die van geven en nemen. Het is een relatie van kinderen tot hun hemelse Vader. Zo leert Jezus ons ons op God te richten. We hebben gezien: de kern van het bidden is dat je bij God bent. Bij je hemelse Vader, waar het goed is om te zijn. Ik merk dat het belangrijk is om hier steeds weer bij stilgezet te worden. Zodat de sfeer van het gebed goed blijft. Als je binnen de liefdevolle tegenwoordigheid van de Vader bent, kun je ook je verlangens en je zorgen naar voren brengen. Hij nodigt je daartoe uit.

Jezus heeft dit bedoeld, toen Hij zei: 'Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid.' Het Koninkrijk van God, dat is de sfeer waar de Here wordt gekend en het contact met Hem wordt ervaren. Zoek eerst het Koninkrijk van God, betekent dus als eerste: zoek het contact met je hemelse Vader. Ontspan in zijn liefde. Binnen zo'n gebedsklimaat krijgen ook je voorbeden en wensen hun plek.

Weet je André, in veel gevallen ontstaan vragen en moeiten rondom gebedsverhoring, doordat gelovigen hier onvoldoende bijilstaan. Of dat bij jou ook zo is, dat moet je zelf eerlijk overwegen. De Bijbel zegt: misschien ontvang je niet, omdat je verkeerd bidt. Ofwel met een veelheid van woorden en claimende herhaling, om verhoring af te dwingen. Ofwel met een egoïstische gerichtheid, of misschien een aardse gerichtheid. Heidens bidden, noemt Jezus dat. Want, zegt Jezus, je moet ergens anders beginnen: Zoek eerst het Koninkrijk. Dan volgt al dat andere wel.

Daarom: trek in je voorbeden geen cirkels rondom je eigen wensen: jouw eten en drinken, je kleren, je huis, je gezondheid, je baan, je gezin, familie of vrienden. Wek niet de indruk dat je bang bent dat het met al die dingen niet goed komt. Maar begin bij het Koninkrijk. Zoek eerst het contact met je Vader. Ontspan je in het besef dat Hij je zijn aandacht geeft. Trek in je gebeden cirkels rondom zijn Koninkrijk. Dan geldt wat Jezus zegt: Je Vader weet wel wat je nodig hebt, vóóordat je het vraagt. Hij belooft het je te geven, in zijn Koninkrijk. Je eerste zorg is dat zijn rijk komt en dat jij in dat rijk leeft. Dan bidt je anders.

Je bidt niet meer: Here laat mij mijn baan houden, geef me werk. Maar je bidt: Here, laat mij zien welke taak u mij geeft in uw rijk. Laat mij zien hoe ik mijn gaven kan gebruiken en mijn verantwoordelijkheden kan dragen.

Je bidt niet meer: Here maak me beter en overwin mijn handicap. Maar je bidt: Heer, maak me duidelijk welke weg u met me gaat. Wat u mij en anderen wilt leren. En hoe ik tot eer van u kan leven. Verlicht daarom de tegenslagen en geef me voldoende kracht en gezondheid om uw weg te gaan. Zelf denk ik, dat gezondheid me daarbij helpen kan. Maak aan mij duidelijk hoe sterk u bent.

Zo leert Jezus ons bidden. Hij neemt je mee met zijn wijsheid. Voor wat je vragen zult en op welke manier. In zijn wijsheid zei Hij: zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. In dat licht volgen al die andere dingen je nodig hebt.

\*\* Bidden leer je van Jezus. Hij neemt je mee met zijn kracht.

Beste André, luister met je hart naar wat Jezus je leren wil over bidden. Vraag om zijn Geest om het te begrijpen en ernaar te leven. Om te voorkomen dat je door verkeerde verwachtingen frustraties oploopt. En je op termijn je geloofsleven ziet verschrompelen tot er geen leven meer in zit. Jezus zei: begin je gebed met 'Onze Vader in de hemel.' Zo neem Jezus jou en mij mee met zijn kennis, zijn liefde en zijn wijsheid over God. Zo neemt Hij je ook mee met zijn kracht. En dan kom ik het meest dichtbij jouw dringende vraag: wat voor zin heeft het om te bidden, als je toch geen verhoring ziet?

Ik hoop dat je bidden anders wordt als je je richt op je Vader in de hemel en je realiseert dat je bij Hem bent in je gebeden. Daardoor voelen en klinken je wensen en voorbeden anders. Maar bidden is niet alleen genieten van zijn aanwezigheid. Bidden is wel degelijk ook je wensen en verlangens, je ideeën en vragen, je zorgen en angsten aan je Vader voorleggen. En Jezus neemt je mee met zijn kracht om uit te kijken naar de verhoring.

Dat ligt ook in dat woordje 'in de hemel'. Dat is niet bedoeld om extra afstand te maken tussen God in de hemel en wij hier op aarde. De kerk heeft dat in de catechismus wel mooi verwoord. Dat 'in de hemel' geeft iets aan van de kracht van verhoring. Deze Vader

kan veel meer dan onze aardse vaders. Er zijn voor Hem geen belemmeringen of beperkingen. Geen onduidelijkheden of onzekerheden. Je mag van zijn liefdevolle macht alles verwachten. Jezus zegt ergens anders: 'De Vader zal jullie het goede niet onthouden. Hij zal jullie zijn Geest geven'.

André, ik snap dat je vragen weer even snel terug kunnen komen. Maar denk even na. 'God zal zijn kinderen het goede niet onthouden.' Niet jij kunt overzien wat het goede is. Maar je hemelse Vader wel. Hij is door en door goed. Kijk daarnaar uit, als je God iets voorlegt. Hij zal antwoorden met het goede, met zijn Geest, met zijn werk in je leven om als zijn kind op dat moment verder te kunnen. Hij zal zijn koninkrijk in jouw leven en omgeving bevorderen. Verhoring van je gebed is altijd verbonden aan de komst van Gods koninkrijk. Dan kan verhoring anders zijn dan je vraagt. Het blijft je hemelse Vader. Maar zijn verhoring is wel altijd goed: Het blijft je hemelse Vader. Leer ook dat van Jezus en zijn omgang met de Vader. Zoals God was voor zijn Zoon, zo is Hij ook voor jou en mij. En als je het hem voorgelegd hebt: Kijk dan uit naar zijn reactie. Verwachten betekent ook wachten op verhoren. Uitkijken naar God. Zoals in sommige psalmen zo mooi staat: 'Heer, in de morgen wend ik mij tot u en ik wacht.' Zo neemt Jezus je mee om te bidden zijn kracht.

Beste André, broer in Christus. Je teleurstellingen in het bidden hangen samen met teleurstellingen in je leven. Daarvan heeft je Heiland zijn portie ook gehad. Trouwens, jouw portie droeg Hij erbij. Toch hield onze hemelse Vader het overzicht. Zoek Hem, roep Hem aan, kom bij Hem binnen, zoek zijn Koninkrijk en blijf ook bidden. Leg Hem de wensen van je hart neer. Blijf daarmee doorgaan. Hij kent je, Hij heet je welkom, Hij doet wat met je vragen. Bid zoals Jezus je leert!

Amen